



มูลนิธิคุณพ่อเรย์

FATHER RAY FOUNDATION

Det är symptomatiskt att allt material som görs och sänds ut från Father Ray Foundation, för att samla in pengar till verksamheten, har väldigt lite information om redemptoristprästen fader Ray Brennan. Vi får veta att han är amerikan och att det var 1974 han tog hand om det första barnet som övergivits

av föräldrarna. Han dog 2003 efter att ha vikt sitt liv till att hjälpa behövande barn under nära tre decennier. Uppenbarligen är det inte Fader Ray som är viktig, de är barnen.

En ödmjuk anda

När vi besökte informationscentret på Sukhumvit Road i norra Pattaya visste vi inte riktigt vad vi skulle få se. Vi möttes av Emma McNamara som i sann faderrayanda

En stiftelse som

aldrig visar ett behövande barn dörren

hellre pratade om vad stiftelsen gör än om sig själv. Vi fick ändå veta att hon efter att ha jobbat som volontär på stiftelsen under en tid, blev ombedd att komma tillbaka och börja jobba som anställd. Emma är från Kanada och under det senaste året har hon varit ansvarig för att samla in pengar till stiftelsen från internationella bidragsgivare.

Får trasigt att fungera

Vår första anhalt var ett klassrum med rörelsehindrade ungdomar som lärde sig att reparera elektroniska apparater som slutat fungera. Allt från strykjärn och kameror till teveapparater fanns på borden framför eleverna, men vi hamnade mitt i en engelsklektion. En uppenbarligen mycket omtyckt fröken lockade fram leenden hos eleverna under lektionen. En härligt positiv stämning i det



Glada barn

klassrummet. Vi fick t.o.m. en av eleverna att ta ett foto på oss besökare. Kan man reparera en kamera kan man säkert ta ett bra foto tänkte vi. Det fanns bara pojkar i det här klassrummet.

Inlärningsiver

Vi hade hamnat i Father Ray Foundations egen skola. Utbildningen är två- eller treårig beroende på vad man studerar. Förutom ren yrkesskola där man lär sig reparera elektroniska apparater finns utbildning i datavetenskap, media och affärsengelska för människor i ledande positioner. I alla klassrum vi besökte fanns en inlärningsiver bland eleverna. Oftast var de blyga när vi stormade in men det fanns undantag. I klassen för affärsengelska fanns det en talför flicka, rörelsehindrad och med gott självförtroende, som gärna pratade engelska och var dessutom otroligt duktig. En vaken och framåt tjej som garanterat får ett jobb när hon är klar med sin utbildning.

Får anställning

Skolan har på kort tid fått ett gott rykte och det är inte bara den talföra tjejen som får jobb, nästan alla är lovade en anställning redan innan de tar examen. En av våra följeslagare, Birgitta Wennberg som föreslog besöket och är VD för Rayong Consulting och associerad

med VIP Real Estate i Rayong, har sett till att två manliga elever fått anställning. En av eleverna befinner sig nu i Danmark genom adoption och den andra, mycket duktig, jobbar kvar på VIP Real Estates kontor i Rayong.

Rundningsmärken

För de allra yngsta finns det en daghem med flera volontärer från olika delar av världen. Vi blev rundningsmärken när vi kom på besök. Det var tid för lite frukt och det var intressant att se hur alla barn lydigt väntade på sin tur att få dagens vitamintillskott. Inget bråk och ingen trängsel runt fröken frukt. Annars är det en lekfull skara barn som finns på Father Ray's Nursery. Barnen lämnas av föräldrarna på väg till jobbet tidigt på morgonen och hämtas runt femtiden på kvällen. Här kan barnen känna sig trygga.



Det lagas alltid mat